

Örnek, Sedat Veyis 1947 “Bilmem”, *Ülke Gazetesi*, 24 Eylül, Yıl 2, Sayı 645, 3.



# Bilmem

**S**eni düşünüyordum...  
Kumral saçının kumral be-  
yaz yüzüne yapışmış belki?  
Çekici göğsün iniyor...  
Kalkıyor... Pembe dekolten  
ta yarım beline kadar sıyrık.  
Mışıl mışıl uyuyorsun...  
Kimbilir uyurken ne gü-  
zelsin?



Belki bir rüya görüyor-  
sun! Bir rüya kı; köpük ka-  
dar beyaz martı kadar temiz.  
Bahar kokan bir rüya  
Olur ya!

Belkide, bir donanma ge-  
cesi kadar renkli ve uğultulu.



Sırtını ört yavrum!  
Üşürsün!

Haşın, soğuk nazik derin-  
den girer. C çerlerinde raks-  
eder.

Kimbilir?! Belkide ölür-  
sün!



Sen ölürsen yavrum!  
Yüzünü sonbahar rengi  
kaplar.

Başın sola kaykılır.  
Ayakların morarır.

Kıfelin vücudunu iki de-  
fa sarmalar. Beyaz köpükler  
vücudundan kayarlar. Ve  
toprak çamur olur. Annen  
varsa ağlar!

Yoksa ?!

— Gerisi yalan ağlar —  
unutulursun!

Dört kişi omuzunda git-  
tikten sonra gece yapayal-  
nızsın, Yahutta değil Belki...  
Kafa tasları düşüncelerini  
söylerler, kemikler hareket-  
lenir. Böcekler ölü eti yerler!

Rüzgâr devriye gezer  
mezarlığı baştan başa.

Bir yarasa kanat çırpır.  
Bir köpek ulur...



Güneş yine batınca gu-  
rup kızlaşır. Sokaklarda ha-  
yat kavgası vardır. Ve mah-  
puslar hücreslerinde yine «af»  
rüyası görürler.

Sen öldün diye deyiş-  
miş bunlar.

Yalnız baş ucundaki taş  
« Fatıha » diye yalvarır.  
Dudaklar kıpırdarmı ?  
Bilmem !

Sedat Veyis Örnek