

Sedat Veyis 1950 “Eski İnan Şahının Eşı Malika Sultan ile Bir Konuşma”, *Sivas Hakikat Gazetesi*,  
25 Temmuz, Sayı 499, 1,4.

Eski İran Şahının eşi

# MALIKE SULTAN ile bir konuşma

Malike Sultan Türk misafirperverliğini övüyor - Şöförün sabırsızlığı - Sultanın el işareti

Yazan: SEDAT VEYİS

Eski İran Şahı Rıza Pehlevinin eşi Malike Sultan dün şehrimize geldi. Dost İranın müteveffa şahının eşiyle bir konuşma yapmak için, istirahat ettikleri Çimen to Fabrikasına gittim...

fabrikaya gittiğimde, kıymetli misafirimiz fabrikayı gezintisini bitirmişti. Kendisine, amcazadesi, İranlı bir gazeteci, kralın emir subayı refakat ediyordu. Ayrıyeten kendisi Sivas hududunda karşılandığı zaman, kendisine Svashılar namına buket veren, bir bayan öğretmen, bir tercüman, müessese müdürü ve bir kaç tane memur vardı.

Malike Sultana, hoş geldiniz dedikten sonra, tercüman vasıtasıyla ilk sorumu sordum:

— Türkiyeye ilk defa mı geliyorsunuz.

Sualime verdiği cevabı kaydetmeden önce, derhal işaret edeyimki, Malike Sultan aksansız Fransızca konuşuyordu. Kendi arkadaşlarıyla Farisice konuşan Malike Sultan, selis bir Fransızcayla:

— Hayır. Bu ikinci geliyim. Bundan bir müddet evvel bir defa daha gelmiştim. Fakat o zaman Sivasa uğramamıştım.

— Bu gelişinizle Tür

Devamı 4 de

kiyede büyük bir de-  
giklik gördünüz mü?

— Bildiğiniz gibi levan  
dan taksi ile seyahat  
ediyorum. Bunun için  
yolumuzun üzerinde bu  
lunan vilâyet ve kasaba  
larda misafir olduk. So-  
runuzu cevaplandırma-  
dan önce şunu bilhassa  
belirteyimki; Türkler  
fevkalade misafirperver.  
Yol boyunca uğradığı-  
mız yerlerde bize can-  
dan alaka ve çok sıcak  
bir samimiyet gösterdi-  
ler. [Tatlı bir tebessüm  
le] Zaten, misafirperver-  
lik Türklerin belli başlı  
hususiyetlerinden biridir.  
Gelelim sorunuza: sizde  
takdir edersiniz ki henüz  
Sivastayım. Tabiatıyla  
bütün Türkiyeyi gezmiş  
değilim. Onun için bu  
hususla bir şey söyleye-  
meyeceğim. Bununla bir-  
raber şu kadarını söyle-  
yelimki; Sivasa kadar  
gördüğüm yerlerde göze  
çarpan bir ilerleme me-  
cut. Bilhassa imar bakı-  
mından. (Yine gülerken)  
İstermisiniz bu sorunuza  
dönüşümde cevaplandı-  
rayım dedi.

— Tekrar kara yolu  
ilemi döneceksiniz, soru-  
ma evet deyince, bu so-  
rundan vazgeçtim.

— Türkiyeyi ziyareti-  
nizin sebebi?

— Oğlum İsviçrede.  
Birkaç güne kadar İstan-  
bula gelecek. Onu karşı-  
lamak için geldim.

— Ne kadar kalacak-  
sınız?

— Bir ay kadar.

Taksi homurdandı. Ne  
redeyse fırlayacak. Şo-  
före dönerek:

Aman şoför efendi,  
dedim. Bir dakika. Bir  
dakika daha sabret! O  
gayet tabii ki anlamadı.  
Sağolsun mütercim arka-  
daş, derhal imdada ye-  
tişdi. Şoför taksiyi bir-  
an durdurdu. Ben elim  
le fabrikayı işaret ede-  
rek:

— Müesseseyi nasıl bul-  
dunuz dedim. Malike  
sultan mütercimim yard-  
mına ihtiyaç kalmadığı  
anladı ve:

— Fevkalade çok be-  
ğendir.

Bir şeyler daha söyle-  
di ama, motor gürültü-  
sini işitmememe mani oldu ve  
taksi önümüzden bir ka-  
vis çizerek uzaklaştı..

Malike Sultan, tak-  
si önümüzden geçerken e-  
liyle bir takım işaretler  
yapıyordu. Acaba dön-  
te bol bol konuşuruz  
mu demek istiyordu.

Sedat VEYİS

500 mevsim  
Türk So-  
birleşmiş  
ve



Birleşmiş milletler genel  
sekreteri LİE

Bazı itiyat  
değiştirme  
gelmiştir

İstare edenleri in-  
h bir sınıf ve id-  
dilenleride bir re-  
g mükellefi bald-  
g olarak telakki  
sisteminin d-  
vatandaş aras-  
ı uçurumu k-  
derhal ele a-  
messelelerin ba-  
gelmektedir.

Sayın Meclis  
net programı  
partisi iktids-  
seleci, inbisa-  
lık devlet  
haviretmis  
vardırcın  
büyük mill-  
süsdan  
el menur  
susundan  
"Evam-

Çaldım

İbni

ji d

Den

den

ajak

şah

ne

ph

Den

den